

DOVER
ALLING
TULSTRUP
SOGNE- OG
KIRKEBLAD

22. årgang - nr. 4 - December 2020



Til samtlige husstande i Dover-Alling-Tulstrup sogne

Julen og et nyt år står for døren

Af Mads Bjerre Nielsen

Kirkebladet du sidder med skulle egentlig have været hos dig i slutningen af november, og indledtes derfor oprindeligt med Henrik Nordbrandts digt "Året har 16 måneder". På grund af sygdom er bladet først hos dig nu, kort tid før jul. Vi synes dog alligevel ikke du skal snydes for digtet, som lyder:

“
Året har 16 måneder: November,
december, januar, februar, marts,
april, maj, juni, juli, august,
september, oktober, november,
november, november, november.”

Og hvorfor så det? Jo, for i skrivende stund kan det godt føles som om, november blot er fortsat ind i december. Vi savner det hvide drys; al tale synes at omhandle Corona-restriktioner, og hver dag klokken 16 er det mørkt, mørkt, mørkt.

Det kan synes noget tungt og temmelig langstrakt, men alligevel er det som om, der kan anes lys i mørket.

Helt konkret bryder de mange lyskæder mørkets monotoni og på en sen eftermiddags- eller aftenvandring kan man se livet udfolde sig bag vinduerne i de små familiefællesskaber. Der pyntes, bages og hygges.

Vi savner dog fællesskaberne, som vi kender dem, og hvor vi ubekymret kan

møde hinanden på kryds og tværs, uanset hvor mange vi er. Om få dage står vi midt i en af kirkens største højtider, og kort tid herefter nytåret, som også normalt samler mange af os i kirkerne.

Men i år bliver højtiden ikke helt, som vi kender den – særligt ikke julegudstjenesten den 24. december og nytårgudstjenesten den 31. december.

I lighed med alle andre kirker og menighedsråd over det ganske land, har vi også i vores egne små lokalsamfund fundet løsninger på, hvordan vi stadig kan samles og fejre julens budskab og det nye år – samtidig med at vi passer på hinanden.

Hvis der endelig skal siges noget godt om den tilstand, Corona har bragt os i, så er det vel, at den har understreget behovet for - og det stærke ønske om - at indgå i fællesskaber, og som resultat heraf medført en kreativitet uden lige

for at finde nye måder, som fællesskaberne kan dyrkes på.

Ikke desto mindre vil mange i år blive hjemme juleaften – ikke mindst de, der på grund af alder eller sygdom er i en risikogruppe. For dem er det stadig muligt at høre julens budskab i radio eller på TV, men den sædvanlige "glædelig jul og godt nytår"-hilsen, som vi udveksler med hinanden udenfor våbenhuset vil blive savnet.

Derfor en opfordring om i år at huske på dem, I normalt plejer at udveksle en hilsen med juleaften. Ræk ud – tag telefonen og ring op eller send en SMS, så vi i en usædvanlig tid fortsat slår ring om alle i fællesskabet. Og lad os så sætte vores lid til, at normale tider snart står for døren.

Glædelig jul og godt nytår.

INDHOLD

SIDE 4 Familien i Alling

SIDE 6 Liv i Alling Kirke

SIDE 8 "Emma's hus"

SIDE 10 Prædiken

SIDE 13 Sognemøde

SIDE 14 Kirkeinformation





Familien i Alling Gl. Skole

Af Bente Klarskov

Malene, Kjeld og drengene (Maximus og Sigurd) flyttede til Alling Gl. Skole i februar 2018. På en kold og våd februardag varmede de sig ved brændeovnen.

De kom fra Allingvej i Ry. Huset var blevet for småt og Kvikly havde udvidet helt op i baghaven.

Drømmen om at bo på landet var nærværende og flere landejendomme med en klat skov til var besigtiget, men som Kjeld siger: "Vi er jo også meget sociale, så det med at bo alene på en mark var måske alligevel ikke os".

Så dukkede den Gl. Skole i Alling op. Kjeld og Malene kan lide "Stolte gamle bygninger" med godt tømmer, og som er smukke og har sjæl. Da de stod og kiggede fra gavlen af huset over mod Laven og morænebakkerne var de solgt. Sådan en udsigt kunne de ikke sige nej til.

I Alling havde de tit gået ture, og Kjeld kendte Bent Svendsen fra barnsben, da han havde været hans gymnastiktræner.

De var klar over, at i Alling var der mange hippier, men også at disse hip-

pier efterhånden var blevet gamle og mere medgørlige, og én ting har hippierne og Kjeld og Malene i hvert fald til fælles, nemlig at de gerne vil være del af et fællesskab.

Hos Kjeld og Malene er alle velkomne, børn som voksne. Der kan gynges, rutches, springes på trampolin, og der serveres vin, øl og kaffe. Tidligt blev Kjeld medlem af Beboerforeningens bestyrelse, og Malene var at se i strikkeklubben og som bartender i kunstcafeen.

For Kjeld og Malene er det vigtigt, at Alling Gl. Skole restaureres med respekt for, at det engang var en levende skole. Skolestuen bevares i dens udformning og stenen, hvor Søren Sørensens søster malede navnet Alling Gl. Skole, knejser nu stolt over hoveddøren, indmuret i en smuk trekant.

I stuen sidder Maximus og Sigurd ved en af de 2 gamle skolepulte, som har fundet vej tilbage til Alling Gl. Skole.

For Kjeld og Malene var glæden over at flytte til Alling større end forventningen om, hvordan det ville blive. Der var endnu flere børn og børnefamilier, end de anede.

Flere vil uden tvivl komme til, når Alling Gl. Præstegård rives ned og genopbygges, og vi vil se de nye beboere i snak med Kjeld og Malene udenfor deres hus, mens de med en øl i hånden skubber børn på gynger, mens de vilde blomster vugger i vinden, og katten slikker sig i solen.

Tak for I valgte at komme her til vores landsby.





Fotograf Per Bille

Liv i Alling kirke

Mørk er november og løvfaldet slut...

Meget er skrevet om november. Vi kender Nordbrandts digt om året, der har 16 måneder, hvoraf de fem er november. Så lang og udsigtsløs kan november føles, mens vi er midt i den. Og i år har vi november med Covid-19-pandemi, hvor vi er forhindret i at rejse til varmere himmelstrøg, og vi er begrænset i vores sociale liv, fritids- og fællesskaber.

Men kære Allingboere, kære naboer. Midt i vores lille landsby står Alling kirke, en af landets mindste og bygget for næsten 1000 år siden. Vores forgængere, Alling-bønder har kørt sten sammen fra markerne, tilhugget dem og bygget kirken af marksten, kalkmørtel og granitkvadre. Denne vinter vil vi fyre lidt ekstra op i den gamle kirke og invitere gode Alling-boere ind til noget, der skaber liv, glæde og fællesskab i vores lille landsby.

En lille gruppe Alling-boere har konstitueret sig selv i komiteen for "Liv i Alling kirke". Komiteen består for nuvæ-

rende af Bente, Mogens, Maria, Nanett, Anne B og Anne V.

Arrangement #1 er allerede afholdt 29. oktober, hvor sangglade stemmer og sofasangere mødtes til en lille times fællessang i anledning af Spil Dansk Ugen 2020. Her mødtes nye Alling-boere med gamle og sang 5 særligt udvalgte yndlingsange.

Arrangement #2 er endnu ikke fastlagt – måske noget der dufter og lyder lidt af jul. Det vides ikke helt. Men hold øje med din indbakke, måske lander der en invitation til en lille december-event, og flere følger efter nytår. Vi glæder os.

Kom og vær' med! Og tag gerne din nabo med. Vi lukker selvfølgelig ikke flere ind, end vi kan sidde med tilpas afstand på kirkebænkene. Og vi følger de gældende retningslinjer ift. Covid-19.

Kærligste hilsener, Komiteen for "Liv i Alling kirke" (Bente, Mogens, Maria, Nanett, Anne B og Anne V)

Julegudstjenester

i Dover, Alling og Tulstrup Pastorat

Julen bliver på mange måder anderledes i år på grund af coronarestriktioner. I Dover, Alling og Tulstrup kirker har vi valgt at have to korte gudstjenester i hver kirke.

I Dover kirke vil der være en kop kaffe i våbenhuset mellem gudstjenesterne, hvis den første gudstjeneste skulle blive fyldt op.

I Tulstrup vil der være fakler og hygge uden for kirken før og mellem gudstjenesterne. Der vil blive serveret gløgg og spillet julemusik af tre klassiske musikere.

I Alling kirke er der tilmelding grundet få pladser til menighedsrådsformand Karsten Iversen på mail karsteniversen@hotmail.com.

Gudstjenesterne er fordelt på følgende måde:

Alling kirke kl. 13.30 og kl. 14.00

Dover kirke kl. 14.45 og kl. 15.15

Tulstrup kirke kl. 16.00 og 16.30

Vi håber ingen skal gå forgæves, men hvis det skulle ske, eller man ikke har mod på at møde op juleaften, henviser vi til vores gudstjenester i juledagene. Første juledag i Alling kirke kl. 11.00 og anden juledag i Dover kl. 11.00

Vi overholder selvfølgelig de gældende retningslinjer. Husk mundbind, når du går ind i kirken. Det må fjernes, når du sidder ned. Der er håndsprit ved indgangen. Vi synger, hvis retningslinjerne kan overholdes. Ellers har vi dygtige kirkesangere.

Vi håber på en glædelig juleaften!



Emmas hus...

Vi er en familie på fire, der efter 10 år med en aarhusiansk kolonihave på en 400kvm lille grund, nu har anskaffet os en kæmpe kolonihave med 10 gange så meget plads til selvforsyning, ragelse og andet godt. "Højbo" hedder huset vist (beliggende på Tulstrupvej 102), men de fleste her i området kender det som "Emmas hus".

Huset har været under renovering, siden vi overtog det, og det går faktisk hen og bliver ganske moderne, hvis vi selv skal sige det. Vi mangler bare at udgrave kælderens og understøbe fundamentet, lave omfangsdræn, vælte nogle vægge, skifte vinduer og sidst men ikke mindst at bygge en rutsjebane fra 1. sal ned i haven. Med to små børn går den slags projekter i sneglefart og vi regner med, at vi først når til rutsjebanen, når børnene er flyttet hjemmefra og vi bliver pensionister. Men det er jo også godt at begynde at planlægge sin pension i en ung alder.

Kirstine er uddannet psykolog, har spillet violin og sunget i kirkekor stort set hele sit liv og så er hun i øvrigt bidt af en gal strikkepind. Hun strikker og strikker, stolpe op og stolpe ned, karklude, håndklæder, trøjer og bukser til ungerne. Samuel er en form for altmuligmand: filosof og halvbagt teolog, selvstændig fotograf, selvlært håndværker og musiker. Lige nu bruger han det meste af sin fritid på at tale med hønsene og sidde og fintænke inde i Tjæreborg-Præstens ældgamle Citroën DS, der står og ruster op i garagen. Hvis der i øvrigt er nogen, der har forstand på Citroëner, er de meget velkomne til at kigge forbi. Det har han brug for at tale med nogen om.

Udover 12 høns har vi anskaffet os en del moskusænder, hvoraf de første blev slagtet i weekenden. Vi har be-

holdt 2 ænder og en andrik og har hørt, at vi kan risikere op mod 90 ællinger næste år, så vi satser på at kunne levere juleænder til det meste af sognet. Lokalområdet er allerede involveret i andeproduktionen og uskyldige naboer har flere gange været dybt inde i et brombærkrat for at fange undslupne ænder. Andre har hjulpet med statiske beregninger på stådragere og en tredje har fået vores gamle havetraktor til at køre. Vi glæder os til at kunne give tilbage!

Vi bor i øvrigt sammen med Vilhelm på 4 år og Liva på knap 2 år. Vilhelm går i naturbørnehaven Hulen i Tulstrup og Liva har netop fået plads hos en lokal dagplejer efter hun er blevet hjemmepasset af Kirstine. Ungerne virker forholdsvis almindelige og upåvirket af deres sociale arv. De hverken strikker eller ævler om gamle biler, så vi har store forhåbninger til dem. Til sidst bør der måske følge en forklaring på billedet... Vilhelm og Liva elsker udklædningstøj og i julen 2019 fik hele familien indianerkostume af den kreative mormor.





Prædiken 20. søndag efter trinitatis

Af Præst Benjamin Würtz Rasmussen

Matthæusevangeliet 21,28-44

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde: Min søn, gå ud og arbejd i vingården i dag. Men han svarede: Nej, jeg vil ikke! Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede: Ja, herre! men gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje?« De svarede: »Den første.« Jesus sagde til dem: »Sandelig siger jeg jer: Toldere og skøger skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke, men toldere og skøger troede ham. Og skønt I så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham.

Hør endnu en lignelse! Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gærde om den, og han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vin-

bønderne greb hans folk, og én pryglede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte: De vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden: Det er arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder?« De svarede ham: »Et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde.« Jesus sagde til dem: »Har I aldrig læst i Skrifterne: »Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk, det er underfuldt for vore øjne?« Derfor siger jeg jer: Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvæstet, men den, som stenen falder på, vil den knuse.«

Ja, der er sandelig meget at tage fat på denne søndag. Ikke bare én, men to gode lignelser bliver vi præsenteret for. Det er egentlig nogle opbyggelige tekster, som kan sætte nogle tanker i gang. Men alligevel sidder du måske tilbage med den sidste linje i evangeliet i hovedet, på trods af at der er gået ret meget forud. »Den der falder over denne sten, bliver kvæstet, men den, som stenen falder på, vil den knuse.« Det er ligesom at vælge mellem pest eller kolera – eller er det? Det skal vi nok komme frem til, men for overskueligheds skyld begynder vi ved begyndelsen.

Den første lignelse er én i en lang række af lignelser, hvor en far har to sønner. Og oftest ender det med at faderen bliver dybt skuffet over den ene af sønnerne. Lignelsen rammer ret godt ned i en menneskelig erfaring af, at man nogle gange siger »nej«, og gør noget alligevel og andre gange siger man »ja«, og ender med ikke at gøre det. Det er altså ikke sådan sort-hvidt, enten at sige ja eller nej.

Jeg tror, noget af det Jesus forsøger at italesætte med denne lignelse, er, at han vil komme vores facade til livs. Vi kender det sikkert alle sammen, at det kan ske, at vi udadtil siger ja. For jeg er jo et godt moralsk menneske, jeg vil det gode. Men når man har sagt sit ja, og kommer på den anden side af facaden, så gør du måske noget andet. Og det er

jo usynligt for andre mennesker – det der ligger bag facaden. Det Jesus på mange måder siger hér, er, at det ikke er så vigtigt, hvad du siger, men hvad du gør. Så det kan godt være, at du bøvler med troen og ikke er klar til at sige det store »ja«, til den store trosbekendelse. Men det afgørende er at mennesker kan mærke, at tro, håb og kærlighed vokser omkring dig. Fordi det er dét, du efter bedste evne forsøger at handle ud fra.

Måske handler kristendommen heller ikke så meget om at sige ja eller nej. Der er ikke noget bestemt moralsystem, man siger ja til i den kristne tro. Dem der gør dét, de kommer ofte til at handle eksklusivt og fordømmende. Så det man siger ja til, er ikke at få at vide, hvad der er rigtigt og forkert i alle situationer. Det kan man sådan set godt skelne mellem, hvis man ellers tænker sig om. Kristenommen handler i grunden om, at Gud siger »ja« til os, selvom vi siger »nej« og falder igennem igen og igen.

For så vidt den første lignelse...

Den anden lignelse handler om en vingårdsejer, der forpagter sin vingård bort. Og da han sender folk til vingården for at få del i høsten bliver de mildest talt ikke taget særligt godt imod.

Helt konkret taler lignelsen ind i en konflikt mellem jøderne og de nye kristustroende. Hvor jøderne, som jo var det etablerede udvalgte folk, ikke

Fortsættes på næste side

tager imod de hedninger, som har omvendt sig til Kristus. De holder Guds rige for sig selv, og lukker ikke nogen ind i fællesskabet. Da siger denne lignelse, at det ikke kan nytte noget at være et udvalgt folk, en udvalgt Guds tjener, hvis du misligholder det, du er udvalgt til at tage vare på.

Hvis du tager magten over den vingård, Gud har givet dig, og selv vil bestemme, hvem der må få del i udbyttet, så har du misligholdt vingården.

Hvis man skal løfte blikket fra den helt konkrete kontekst, så er der ikke nogen grænser for, hvor man kan bruge lignelsen; i skolegården, på arbejdspladsen i familien osv. Alle eksklusive fællesskaber. Også i en sognemenighed, der lukker sig om sig selv. Og måske står fuldstændig uforstående, når nogen, der ellers ikke er en del af fællesskabet, pludseligt står i kirkedøren og gerne vil være med og ikke kan finde en plads i fællesskabet.

Der er ingen grænser for, hvad vingården repræsenterer i dit liv. Det er alt, hvad du har fået. Selv dit eget liv. Dine evner. Din dygtighed. Alt, hvad du er givet i det her liv, er på sin vis Guds vingård. Alt er givet dig for at du skal få det til at blomstre, så du kan give det videre til andre. Så andre mennesker kan glæde sig ved det, du kan. Du vander, dyrker og gøder aldrig din vingård, bare for dig selv og dine egne skyld – men for det

fællesskab, som opstår. Fx de fremmede mennesker Gud sender for at få del i høsten.

Det er en radikal opsang til, at du skal være inkluderende i alt, hvad du gør. Det er ikke rart at høre og det er meget mere radikalt end, hvad vi er vant til at høre sådan en almindelig søndag.

Så det er måske en ret nedslående tekst. For hvem er det, der kan sige, at jeg har givet manden på gaden del i alt, hvad jeg har dyrket frem i min vingård hele mit liv. Aldrig har jeg nægtet nogen adgang til mit hus, mit hjem, min bil. Altid har jeg taget imod og lukket fremmede ind uden at skænke det en tanke at passe på og værne om mit eget. Det er jo nok de færreste af os, der med god samvittighed kan skrive under på det. Så vi er nok alle sammen ilde stedt.

Men så er det vigtigt at huske på, hvem det er, der siger disse ord. Det er Jesus, der fortæller dem. Når han til sidst fælder dommen, så er der forskel på dom og fordømmelse. Han dømmes livet, hvor vi går for os selv og bygger en tilværelse op, hvor vi bilder os ind, at vi ikke har ansvar for de mennesker, som er uden for vores vingård. Det er Jesus, som fortæller os historien. Jesus, som langfredag hænger på korset. Og på trods af alle de "nej" vi har sagt til vores medmennesker og til Gud selv, så ender det alt sammen i et kæmpe "ja" fra Gud til os – påskemorgen.

Og så er vi sådan set tilbage ved begyndelsen af min prædiken og ved slutningen af evangeliet. For det er også i det lys, den sidste linje skal høres. Der er da også det i os, der kunne trænge til at knuses: vores hovmod, vores selvsikkerhed, vores egoisme, vores tro på, at det kun handler om os selv i livet. I kærlighedens ånd kan man sige selv det værste. I kærlighedens hus, som kirken jo er, er der også plads til at tale om dom.

Der er noget i dig, som skal knuses, for at du kan tage imod de mennesker, som står og banker på. Det du kan i dit

liv, dét du får til at blomstre og lykkes i dit liv; din begavelse og din dygtighed og dit held og succes. Alt det har du ikke bare fået for din egen skyld, men for fællesskabets skyld.

Derfor kan vi sige:

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du, som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.

Amen.

DET SKER I TULSTRUP KIRKE

Sognemøde i Tulstrup præstegård

Torsdag d. 11. februar 2021, 14-16.15

Vi holder sognemøde torsdag d. 11. februar i Tulstrup Præstegård. Temaet vil blive offentliggjort i ugeavisen og på nyhedsmail op til mødet.

Mødet foregår i Tulstrup Præstegård fra kl. 14.00 til ca. 16.15.

Der serveres kaffe og blødt brød til 20 kr.

Vi sørger selvfølgelig for, at retningslinjerne for forsamlinger bliver overholdt.

Husk at have mundbind på indtil du sidder ned. Der står håndsprit ved indgangen.

DOVER KIRKE

Sognepræst

Benjamin Würtz Rasmussen
 Præstebakken 11, 8680 Ry
 Tlf.: 86 89 14 17
 E-mail: bwk@km.dk
 Fri mandage, træffes efter aftale.

Graver

Britt Hedegaard Olsen
 Tlf. 40 50 34 33
 E-mail: doverkirkegaard@mail.com

MENIGHEDSRÅDET FOR DOVER SOGN

Menighedsrådsformand

Erna Andersen
 Svejstrupvej 11,
 8660 Skanderborg
 Tlf.: 86 57 72 06
 E-mail: es.skovgaard@gmail.com

Kirkeværg

Poul Henrik Rasmussen
 Hannesvej 9, 8660 Skanderborg
 Tlf.: 86 57 14 41
 E-mail: poulhenrik76@gmail.com

TULSTRUP KIRKE

Sognepræst

Benjamin Würtz Rasmussen
 Præstebakken 11, 8680 Ry
 Tlf.: 86 89 14 17
 E-mail: bwk@km.dk
 Fri mandage, træffes efter aftale.

Graver

Barry Leonard
 Tlf.: 27 32 47 50
 Træffes ved kirken
 fredag kl. 10.00-12.00

MENIGHEDSRÅDET FOR TULSTRUP SOGN

Formand

Jens Peter Møller
 Tulstrupvej 58, 8680 Ry
 Tlf.: 86 89 36 64 og 51 36 32 35
 E-mail: g.jp.moeller@hotmail.dk

Kirkeværg

Anders Hedegaard
 Randersvej 99, 8680 Ry
 Tlf.: 24 84 74 90
 E-mail: andersigne@mail.dk

ALLING KIRKE

Sognepræst

Benjamin Würtz Rasmussen
 Præstebakken 11, 8680 Ry
 Tlf.: 86 89 14 17
 E-mail: bwk@km.dk
 Fri mandage, træffes efter aftale.

Graver

Runa Olesen
 Ringvej 3, Alling, 8680 Ry
 tlf.: 29 89 13 76
 E-mail: alling.graver@hotmail.dk

MENIGHEDSRÅDET FOR ALLING SOGN

Menighedsrådsformand

Karsten Iversen
 Bakkefaldet 3
 8680 Ry
 Tlf.: 27 15 47 67

Kirkeværg og kontaktperson

Lisbeth Graae Rasmussen
 Søvej 14, Alling
 8680 Ry
 Tlf.: 61 79 27 86

KOMMUNIKATIONSUDVALGET

Mads Bjerre Nielsen
 E-mail: mads.bjerre.nielsen@gmail.com

Mogens Christensen, Tulstrup
 E-mail: christensen_mogens@mail.tele.dk

Hans Alexandersen, Dover
 E-mail: hansalexandersen@123dk.dk

Dorthe Ottosen
 E-mail: dorthe@ottosen.net

Karsten Iversen, Alling
 E-mail: karsteniversen@hotmail.com



Kirke- og sogneblad
 udkommer 4 gange årligt:
 juni - september - november -
 marts

KIRKEKONTORET

KILDEBAKKEN 1 · 8680 RY. Dover · Alling · Tulstrup · Låsby · Gl. Rye · Ry
 TLF. 86 89 13 50 - E-mail: metla@km.dk

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-onsdag kl. 9 - 12. Torsdag kl. 16 - 18.

GUDSTJENESTER

DATO	HELLIGDAGENS NAVN	DOVER	ALLING	TULSTRUP
DECEMBER				
20/12	4. søndag i advent	11.00		9.30
24/12	Juleaften	14.45 & 15.15	13.30 & 14.00	16.00 & 16.30
25/12	Juledag *		11.00	
26/12	Anden juledag	11.00		
31/12	Nytårsdag * <i>Herefter serveres champagne og kranskekage</i>			11.00

JANUAR 2021

3/1	Helligtrekonger søndag	9.30	11.00	
10/1	1. søndag efter helligtrekonger			9.30 (DGL)
17/1	2. søndag efter helligtrekonger	11.00	9.30	
24/1	3. søndag efter helligtrekonger	11.00		9.30
31/1	Søndag septuagesima		9.30 (JH)	

FEBRUAR

2/2	Kyndelmisse	19.00		
7/2	Søndag seksagesima	11.00		9.30
14/2	Fastelavns søndag		9.30	11.00
21/2	1. søndag i fasten	9.30 (DGL)		
28/2	2. søndag i fasten	9.30	11.00	

* Ændringer kan forekomme som følge af restriktioner vedr. Covid-19-situationen og meldes i givet fald ud på kirkernes hjemmesider og via nyhedsmail.

PRÆSTER: DGL - DORTHE GUDMUND LARSEN . JH - JESPER HANNESLUND . KS - KELD SLOTH
HVOR INTET ANDET ER NÆVNT VARETAGES GUDSTJENESTERNE AF
SOGNEPRÆST BENJAMIN WÜRTZ RASMUSSEN | T: 8986 1417 | E: BWK@KM.DK

GRATIS KIRKEBIL

Kirkebil kan gratis rekvireres til gudstjenester i pastorates 3 kirker ved henvendelse dagen før til:

Skanderborg Taxa - Tlf. 86 51 00 00